

Herdenking van het einde van de 2e Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 Augustus 1945

Dames en Heren

Wij zijn hier bijeengekomen om dit feit gezamenlijk te herdenken :
waar denken wij dan aan en waarom.

Deze oorlog heeft net als alle andere oorlogen veel levens gekost en onnoemelijk veel leed veroorzaakt, waarbij wij op dit moment als oud-KPM-ers even willen stilstaan bij de KPM-medewerkers en hun familie die in deze oorlogsperiode hun leven hebben opgeofferd voor datgene wat wij vrijheid noemen.

Daarnaast is er geen ontkomen aan om geen aandacht te schenken aan al die andere mensen van verschillende nationaliteiten die voor uw en mijn vrijheid toen hebben gestreden.

Tijdens mijn vaarperiode in de Indonesische wateren heb ik de gelegenheid gehad de erebegraafplaatsen in Djakarta en Singapore te bezoeken en eveneens in Nederland. Het aanzien van al die witte kruizen met namen en de vermelding van de leeftijd van hen die omgekomen waren heeft mij enorm ontroerd. Velen waren nog zo jong en hadden in feite nog niet echt geleefd of iets van deze wereld gezien.

Gedurende mijn laatste bezoek aan New Orleans in Mei van dit jaar bracht ik een bezoek aan het World War II Museum, waar in documenten en films de gruwelijke feiten van de oorlog , niet alleen in Europa en Afrika maar speciaal het Stille Oceaan gebied door Amerika zijn vastgelegd.

Mijn vriend Ron de Mes gaf in zijn herdenkingsrede 2 jaar geleden al aandacht hoe KPM-schepen en hun bemanningen het Amerikaanse leger zo enorm hebben geholpen met het transportwerk in dat gebied.

Naast documentatie over de enorme industriële inspanning van Amerika m.b.t. schepen, vliegtuigen etc.; dan ook daar weer lijsten van omgekomen personen, plaatsen , omstandigheden en namen met leeftijden , amper 18 jaar oud.

Het doel van deze herdenking is dan ook dat wij er regelmatig op gewezen moeten worden om te voorkomen dat de wereld weer in brand gaat staan en dat alle offers dan dus voor niets zijn geweest.

Wij hebben nu de verantwoording op ons te nemen en onze jeugdigen er op te wijzen wat het betekent in vrijheid te kunnen leven .Een democratisch beleid geeft de ruimte om gezamenlijk voor de vrijheid van mening, geloof, geaardheid enzovoort te werken.

Het Franse gezegde ""L'histoire ce repète"" of in goed Nederlands ""de geschiedenis herhaalt zich"" eist van ons bekendheid te blijven geven van alle offers die gemaakt zijn.

Dat is de reden voor het herdenken.

Dank voor Uw aandacht.
Evert van Tellingen